

Kambodja - Indokinas pärla 22.02 – 09.03.2011

Kambodja var länge ett isolerat land som nu har börjat öppnas upp. Detta är ett resmål som verkligen berör då tiden tycks ha stått stilla. Invånarna är varma och vänliga, om än ovana och lite undrande över vilka dessa gäster är som plötsligt kommer och hälsar på. Detta ger möjligheter till djupa, genuina upplevelser.



Resefakta:

1) Tisdag 22/02

Helsingfors–Bangkok-Phnom Penh. Vi flyger från Helsingfors med Finnairs flyg AY 095 till Bangkok kl 23.55 och anländer till Bangkok följande dag kl 14.45.

2) Onsdag 23/2

Vi fortsätter vidare med Bangkok Airways flyg PG935 kl 18.00 och landar i Phnom Penh 19.10. Vi har transfer till vårt hotell och intar en gemensam lätt måltid.

3) Torsdag 24/2

Idag beger vi oss på en guidad stadsrundtur i staden. Phnom Penh är en gammal stad med moderna drag av fransk stadsplanering och kolonialstil. Även om en del av de franska byggnader skulle behöva en fasadrenovering är staden spännande med sina breda boulevarder och - milt uttryckt - kaotiska trafik. Under stadsrundturen ser vi bl. a. Kungapalatset, Silverpagodan och mycket mer. På kvällen äter vi middag tillsammans på en lokal restaurang på stadens kanske mest populära gata, Sisowath boulevard.



4) Fredag 25/2

Idag går färden i stadens omgivning. Vi besöker ”Killing Fields” och Toul Sleng museet som under Pol Pot blev omvandlat från dåvarande skola till beryktat fängelse. Dagens program visar på ett gripande sätt Kambodjas tragiska tid under Pol Pots och Röda Khmerernas regim. Efter lunch väntar mer jordnära upplevelser då vi besöker de lokala marknaderna i Phnom Penh. Vi besöker den största färskvarumarknaden och naturligtvis den kända Ryska marknaden där souvenirer, kopior av kända märken och lokala hantverk blandas om vartannat. Middag äter vi på en lokal restaurang.

5) Lördag 26/2

Vi tar morgonflyget till Siem Reap, landets tredje största stad. Vi inleder med stadsrundtur för att visa stadens sevärdheter. Kungens sommarresidens med underbara trädgårdar och det imponerande Royal Angkor Hotel är några saker vi ser innan vi beger oss utanför staden efter vår lunch. Målet är Tonle Sap sjön där vi kommer att uppleva de flytande byarna som finns här. Sjön är normalt 2500 kvadratkilometer men under regnperiod blir den 3-4 gånger så stor, vattennivån stiger med 7,5 meter! Från Tonle Sap åker vi mot Angkor Wat för en magisk stund. Vi kommer fram vid solnedgången då bilden över detta tempelkomplex är magiskt vacker, det går inte att beskriva, det måste bara upplevas. Imorgon skall vi ägna hela dagen åt detta mästerverk så vi beger oss tillbaka till Siem Reap och avnjuter Khmer-middag tillsammans. Kvällen avslutas med Aspara, en klassisk dansuppvisning.

6) Söndag 27/2



Idag ägnar vi hela dagen åt Kambodjas största mästerverk Angkor Wat som självklart står på Unescos världsarvslista. Detta tempelkomplex byggdes då Erik Segersäll var kung i Sverige (år 970 – 995). De unika byggnadsverken sträcker ut sig över ett område på 300 kvadratkilometer och har förbindelser hela vägen in i östra Thailand. Vi kommer att besöka huvudtemplet Angkor Wat samt Angkor Thom, Bayon och Taphrom. För att hinna njuta, cyklar vi under eftermiddagen runt inom anläggningen. Detta är det idealiska sättet att behagligt ta sig fram genom trånga gränder och mellan de olika templen. Man kan stanna när man vill, fotografera och göra allt i sin egen takt. Vi avslutar vid djungeltemplet Taphrom. Här har djungeln stått orörd efter att man återfann templet för 100 år sedan. När skymningen kommer blir det åter igen magi. Vi återvänder efter denna höjdpunkt till staden och äter middag tillsammans på lokal restaurang.

7) Måndag 28/2

Idag kör vi söderut mot provinsstaden Kampong Thom. Det dagliga livet på landsbygden kommer nära eftersom vägen tills för några år sedan bara var en oframkomlig jordstig. Det är inte många dagar turister som färdats denna väg även om det ökar i rask takt från år till år. Vi har valt att göra denna resa i behaglig takt. Istället för att rusa fram med bussen från start till mål gör vi hela tiden små stopp och avstickare vid intressanta platser längs vår väg och övernattar i Kampong Thom. Även om vi bor på stadens bästa hotell är det en primitiv upplevelse som uppvägs av den fantastiska autentiska atmosfären på hotellet och av stadens miljö. Denna övernattning är mycket speciell och uppskattas av många!

8) Tisdag 1/3

Idag fortsätter vår färd på landsbygden och genom de små lokala byarna. På vår resa mot huvudstaden kommer vi att besöka en stenhuggarby som reproducerar klassiska skulpturer och motiv. Vi passerar Santucbergen och besöker en lantbruksskola samt får se produktionen av traditionellt kambodjanskt silke och bomull. De sista två timmarna avnjuter vi glidande på en båt, tills vi når vårt internationella hotell i Phnom Penh. Denna kväll äter vi middag på berömda Foreign Correspondent Club Cambodia, från vilken alla journalister rapporterade hem om vad som hände under Vietnamkriget.



9) Onsdag 2/3

På morgonen lämnar vi huvudstaden och beger oss söderut. Detta blir en dag då vi får uppleva det genuina Kambodja än en gång. Tempot utanför städerna går från motordrivna fordon till oxdragare. Människorna tittar nyfiket efter oss och vi får uppleva nära möten med det lokala folket under våra stopp och besök vi gör under vår resa till landets populäraste badort Sihanukville. Det blir garanterat en annorlunda upplevelse. Väl framme tar vi in på en nybyggd resort på stranden. Kanske lockar ett dopp innan kvällens middag avnjuts på hotellets restaurang.

10) Torsdag 3/3

Vi startar med en liten rundtur i det charmerande Sihanukville och avslutar rundturen på byns högsta punkt där en underbar utsikt över stränderna, havet och omgivningarna breder ut sig. Sedan blir det en spännande färd rakt in i orörd djungel på nylagd väg som få besökare fått åka. Normalt går trafiken mellan Sihanukville och Koh Kong sjövägen, men nyligen öppnades en väg över land. Med stor sannolikhet får vi här möta näshornsfågeln och många andra djur som inte förstått det här med vägar, dess fordon och vilken betydelse de har. Nyfiket närmar de sig oss lustiga besökare. Efter denna djungelfärd når vi Koh Kong sen eftermiddag. Vi checkar in på Koh Kong Grand Hotel & Casino och njuter av vår sista kväll i Kambodja.



11) Fredag 4/3

Sista dagen i Kambodja startar med båtferd i närliggande mangroveträsk. Det blir en spännande färd i ett mytomspunnet område med historia från röda khmererna. I de lokala byarna tillverkas fortfarande fiskebåtar enligt hundraåriga traditioner. På flera ställen har vi den ogenomträngliga regnskogen tätt inpå oss med sina leguaner och andra tropiska djur som tittar fram. Vi når vackra Klong Koh vattenfallet där vi njuter av orörd atmosfär och äter vår medhavda lunch. Från denna oas reser vi mot gränstationen mellan Kambodja och Thailand. Efter alla gränsformaliteter lämnar vi Kambodja och beger oss in i Thailand och till Koh Chang, som vi når tidig kväll. Nu väntar avkoppling och möjlighet att smälta Kambodjas intryck, i en ljuvlig semestermiljö på Chang Buri Resorts deluxerum med eget poolområde.

12-15) Lördag 5/3-Tisdag 8/3

Vi tillbringar följande 4 dagar av denna upplevelseresa vid Chang Buri Resorti på Koh Chang i Thailand. Följ med på utfärder som arrangeras eller varför inte bara njuta av hotellet, stranden, thaimassage och mycket god mat? Sen eftermiddag på tisdagen den 8:nde åker vi mot flygplatsen för hemresa.



16) Onsdag 9/3

Finnair flyg AY 096 avgår kl 00.25 från Bangkok och anländer till Helsingfors kl. 06.35.

Resans pris är **3280 €**. En anmälningsavgift som är 15 % av totalsumman betalas vid bokningstillfället och resterande 85% betalas 60 dagar före avresa.

I priset ingår:

- Flyg i turistiklass med Finnair och Bangkok Airways samt inrikesflyg i Kambodja.
- Övernattning på goda mellanklass hotell, en natt enklare standard.
- Alla utflykter och mat enligt programmet samt skatter och portier avgifter.
- svensk lokal guide och finlandssvensk reseledare.

I priset ingår ej:

- Drycker och försäkring.
- Tillägg för enkelrum, begränsat antal. Pris fås på begäran.

Priset är baserat på valutakurser 15.6.2010. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Resan görs i samarbete med Solresor i Sverige och gruppen kommer att vara en del av en svensk grupp.

Tag försäkring!

Sista anmälningsdag 15.12.2010.

OBS! Passet måste vara i kraft 6 månader efter hemkomsten.